

Vragen bij Bijbelkring 13 februari 2019 n.a.v. 2 Korinthe 2 vers 5-17

1. In vers 6 heeft Paulus het over 'persoonlijke' bestraffing. Zou dat in onze tijd ook nog nodig zijn? Zo ja, wanneer?
2. In vers 10 en 11 laat Paulus zien, dat het 'conflict' tussen hem en de gemeente te maken heeft met de satan. Wat voor tactieken gebruikt de satan in deze tijd en wat kun je daar tegen doen?
3. In vers 12 en 13 spreekt Paulus over innerlijke onrust. Hij zocht Titus, maar had hem niet gevonden en daarom verlaat hij de gemeente om zendingswerk in Macedonië te doen. Wanneer mag je (als predikant, als zendeling, als) de eigen thuisgemeente achterlaten en naar een andere gemeente gaan?
4. In vers 15 en 16 gaat het over twee geuren: een doodsgeur en een levensgeur. Welke lessen kunnen wij trekken uit beeld van de geur?
5. Door de prediking van het Evangelie worden mensen zalig terwijl er ook mensen verloren gaan. Hoe komt dat? (heeft dat te maken met de dubbele predestinatie?)