

1. Paulus spreekt de gemeenteleden in vers 1 aan als 'de gemeente God, met al de heiligen.' Wat betekent deze uitdrukking volgens u? Zou het waardevol zijn, om in de prediking en in het pastoraal elkaar zo aan te spreken?
2. Vanaf vers 3 tot en met vers 7 komt het werkwoord vertroosten en het woord vertroosting heel vaak voor. Wie zijn er allemaal bij deze kernwoorden van vertroosting betrokken en hoe?
3. In vers 9 heeft Paulus het over het 'vonnis van de dood.' Wat gebeurt er in het hart van een mens, als hij of zij van heel dichtbij de dreiging van de dood voelt?
4. Paulus is dankbaar, dat de gemeente voor hem gebeden heeft. Hoe waardeert u de voorbede in de christelijke gemeente?
5. In vers 13 gaat het over de communicatie tussen zender (de schrijver Paulus) en de ontvanger (de gemeente van Korinthe). Wat kan er allemaal mis gaan in het proces van communicatie? Kunt u daar een herkenbaar voorbeeld van geven?