

Vragen Bijbelkring HHG Scherpenzeel 1 november 2018. Tekstgedeelte 1 Korinthe 16 vers 1-24

1. Paulus benadrukt de collecte, waarvan de opbrengst voor een andere gemeente bestemd is. Is de diaconiecollecte belangrijker dan de kerkvoogdijcollecte? Welke gewoontes uit de christelijke gemeente zijn tijdgebonden (de heilige kus, vers 20) en welke gewoontes overstijgen tijd en cultuur?
2. Hoe waardeert u acties die in kerken voor allerlei goede doelen gehouden worden? Als het nodig is, behoort u toch te geven, ook zonder zo'n actie?
3. In vers 8 heeft Paulus het over Pinksteren. Wat zou hij daarmee bedoelen en hoe verhoudt zich dat met onze gewoonte, om 'het kerkelijke jaar' te vieren?
4. In vers 10 e.v. neemt Paulus het op voor zijn geestelijke zoon Timótheüs. Hij noemt hem zelfs (1 Tim. 1:2) mijn oprechte zoon in het geloof. Is het wel goed, dat je (als predikant) zo positief spreekt over je geestelijke vrienden? M.a.w.: mag je voorkeur hebben voor ambtsdragers?
5. Uit vers 12 blijkt, dat de ambtsdrager Apollos het verzoek van Paulus op dit moment naast zich neerlegt. Hoe gaat u om met een dringend verzoek vanuit vrienden, familie of de kerk?
6. We moeten waken, in het geloof staan, mannelijk en sterk zijn (vs. 13). Hoe kunnen we dat concreet maken voor onze tijd? Stel dat Paulus dat tegen u zegt, wat doet u dan wel / niet?
7. In vers 19 gaat het over de groeten van de kerken / gemeenten uit Azië. Paulus vindt het dus belangrijk, dat de ene gemeente meeleeft met de andere gemeente. Hoe doet u dat? Kijkt u over kerkmuren heen?