

**Vragen Bijbelkring HHG Scherpenzeel 19 april 2018. Tekstgedeelte 1 Korinthe 15 vers 20-40**

1. Christus wordt met nadruk (vs. 20 en 23) de Eersteling genoemd. Welke troost ligt daar voor ons in?
2. Waarom gebruikt Paulus in vers 24 het woord 'Koninkrijk' en niet 'de Kerk' of 'de Gemeente'?
3. Wat zeggen enkele psalmen over het koningschap van Christus en hoe ging een koning vroeger met de overwonnen vijand om?
4. Hoe zal volgens u het einde van de wereld plaatsvinden? Betrek hierin wat er soms gezegd wordt over het 1000-jarig rijk en de on vervulde beloften voor Israël.
5. Zoek in een Bijbelverklaring een uitleg op over vers 29. Kunt u zelf aangeven wat u van die uitleg vindt?
6. In vers 32-33 waarschuwt Paulus voor 'het eten en drinken'. Wat betekent dit over hoe we iets 'genieten'?
7. Paulus gebruikt beelden uit de natuur om zijn boodschap duidelijk te maken. Wat kunnen wij daarvan leren?
8. Hoe kunnen we dit Bijbelgedeelte verbinden en toepassen in ons eigen persoonlijk leven? Noem 3 dingen.