

Vragen Bijbelkring HHG Scherpenzeel 27 september 2018. Tekstgedeelte 1 Korinthe 15 vers 41-58

1. Welke voorstellingen leven er in onze tijd, volgens u, omtrent de opstanding uit de doden? Hoe komt dat?
2. Met welke woorden beschrijft Paulus de toestand van de tegenwoordige mens en die van de opgestane mens?
3. In vers 52 gaat het over 'een punt des tijds' en een ogenblik. Wat kunnen we daar (voor praktische lessen) uit leren?
4. Het slot van dit hoofdstuk eindigt in een machtige jubel. Hoe kan een gelovige daaruit leven – wat is daar voor nodig?